

Ik weet dat mijn Verlosser leeft !



VROOM AANDENKEN
AAN MEVROUW

MARIE VERVAENEN,

weduwe van de Heer
LEON D'HONDT,

geboren te Oosterzele, op 29 januari 1894
en aldaar godvruchtig overleden op 2 juli 1970

voorzien van de Genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

De ouderdom komt met kwalen en gebreken. Wie zou er niet vragen om dan ook veranderd en herschapen te worden tot de waardigheid van de hemelse genade? Daarom zouden we na de aardse beproeving de psalm-mist mogen nazingen : "Hoe liefelijk zijn Uwe woonsteden, Heer der Heirscharen. Mijn ziel verlangt en haast zich naar uw Huis !"

De dierbare overledene is na haar kortstondig huwelijk en het verlies van een jong kindje ietwat eenzaam door het leven gegaan. Gelukkig kon ze rekenen op de steun en de zorgen van haar familieleden. Daarvoor was ze hen zeer dankbaar. Moge O. L. Heer allen die haar hielpen er om zegenen en beschermen.

Dierbare Familieleden, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen. Weest mij indachtig in uw gebed en uw herinnering. En moge O. L. Heer ons allen in een blijde wederzien weer verenigen.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U !

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 09/705619

Mevrouw Weduwe Henri TAVERNIER-VERVAENEN en kinderen ;
Mijnheer Amedé DE VOGELAERE-VERVAENEN en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Prosper VERVAENEN - DE ROCKER en
kinderen ;

De Familie VERVAENEN ;
De Familie D'HONDT ;
De Familie GILLIS ;
De Familie VERSTICHEL,

gevoelig voor uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.