

De dood is de weg tot het leven.

Gedenk in uw gebed de ziel
van Mijnheer
Gustaaf Jozef Vervaet

echtgenoot van Mevrouw
Prudence VAN DAMME

geboren te Lokeren, de 25 juni 1879, en overleden te Lokeren-Helende, op 24 januari 1957.

Gezalfd door het H. Oliesel "in extremis".

Voorzitter van de Kerkraad. - Lid van de bond van het H. Hart - Derde Orde - en alle plaatselijke godvruchtige genootschappen. - Vereerd met de landbouwonderscheiding van eerste klas.

Eenvoud, godsdienstigheid, werkzaamheid, behoren tot de kenmerken van zijn voorbeeldig leven. 't Was hem een vreugde te bidden want hij was 'n diepgelovig mens; hard werken was hem een lust en een behoefte, immers hij was een voorbeeldige echtgenoot en goede vader, steeds ijverig bezorgd om het welzijn van zijn gezin, het geluk van zijn kinderen. En buiten de huiskring deed hij het goede waartoe hij in staat was zodat hij om zijn minzame omgang, zijn rechtvaardige handel & wandel door ieder werd geacht & bemind

Als lid van de kerkraad en voorzitter der kerkfabriek lagen de belangen zijner parochiekerk hem nauw ter harte.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen en kleinkinderen hebt dank voor uw vele zorgen en genegenheden. De Heer heeft mij geroepen. Laten wij ons onderwerpen aan zijn H. Wil. Bewaart de christelijke levenswijze waarin ik u heb opgeleid. Dat God u zegene. Weest mij indachtig in uwe gebeden, vooral gij, mijn kind, dat ik de Heer als kloosterlinge heb afgestaan, gedenk mij in de dagelijkse H. Mis en H. Communie.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)



Uw deelneming in het verlies van hem die ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost, en uw gebed was een kostbare hulp voor onze welbeminde overledene.

Wij danken U daarvoor van harte.

De familiën

VERVAET,
VAN DAMME,
en DE COCK.

.....
Drukkerij Hubert D'hooge Bontneck, Overmere tel. 271