



BIDDEN WE VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFROUW

## Hélène VERVLIET

dochter van wijlen

Cyriel en Irma DESTERBECK,

geboren te St.-Goriks-Oudenhove

op 16 oktober 1907 en godvruchtig overleden

in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem

op 15 september 1985,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Haar leven was één lijdensweg, maar doorheen alle lijden bleef de dierbare overledene verankerd met haar Heer en Meester, Jezus Christus.

Zij kan met St.-Paulus zeggen : ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat... Wij zuchten over ons eigen lot zolang wij wachten op de verlossing van ons lichaam, maar wie zal ons scheiden van de liefde van Christus ? Verdrukking wellicht of nood ?

Over dit alles zegeviëren wij echter glansrijk, dank zij Hem die ons heeft liefgehad.

Ik ben ervan overtuigd dat noch de dood, noch het leven, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die is in Christus onze Heer.

Troost U dus, geliefden, bij die gedachte. Hebt dank voor uw goede zorgen en blijf mij gedenken bij de goede Lieve Heer, waar wij eens van alle zorgen en lijden verlost, in eeuwige vreugde mekaar zullen weerzien.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families

VERVLIET, DESTERBECK,

zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van christelijke deelneming en danken U.

Namis : zondag 6 oktober 1985 om 8.30 u.

Oudenhooftse Boekhandel, Ten Ede 117