

JEZUS, MARIA, DOMINICUS, CATHARINA

Wil in uw gebed dankbaar gedenken :

Zuster
INNOCENTIA
Vervondel Irène
Dominicanes

Geboren te Gentbrugge op 6 maart 1897.
Ingetroden in het klooster te Erwetegem
op 6 juli 1916.

Toegewijd aan de Heer door Professie
op 6 januari 1918.

Overleden te Zottegem in het
A.Z. Sint-Elisabeth op 28 september 1994,
gesterkt door het Sacrament van de zieken en
de pauselijke zegen.

De Zusters Dominicanessen te Erwetegem,
de families Vervondel - De Loore,

danken U oprecht voor uw aanwezigheid,
uw gebed en bliken van medeleven.

Zuster Innocentia is met haar zevenennegentig levensjaren de oudste zuster geworden van haar Congregatie. Deze leeftijd bewijst dat zij een zeer sterke vrouw is geweest en steeds heeft mogen genieten van een goede gezondheid. Zij was bezorgd om het welzijn van anderen en eiste ook voor zichzelf stiptheid, orde en voornaamheid.

Bijna een halve eeuw heeft zij zich totaal gegeven aan het onderwijs en de opvoeding van de jeugd. Met haar spontaan gezag beoogde ze de maximale ontwikkeling van de talenten van de haar toevertrouwde kinderen.

Ruim achtenzeventig jaar in het klooster heeft ze de Heer gediend op een stimulerende blijmoedige wijze. De H. Mis was het hoogtepunt van haar dag omkranst door haar communautitsgebeden. Haar devotie tot Onze Lieve Vrouw uitte zich in haar dagelijks rozenkransgebed en het versieren van haar beeld met bloemetjes allerhande. Haar laatste bewuste daad was het vroom ontvangen van de H. Communie in het kleine kloosterkapelletje.

In geest van gebed en overgave is zij de weg gegaan naar haar hemelse bruidegom.

Voor zuster Innocentia is
"Sterven slechts overvaren
van het duister naar het Licht
om voor goed te ervaren
waar het Eeuwig Leven ligt. "

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor haar.

Uitvaartverzorging WIRIS
ZOTTEGEM-LEEUWERGEM
☎ 09/360.79.20