

Wat gij aan de minsten der mijnen doet, dat hebt gij aan Mij zelf gedaan...



Onverwacht doch niet onvoorbereid werd tot de vreugde van het Hemelse Vaderhuis geroepen

Mevrouw

**Agnès VERWÉE**

echtgenote van de

**Heer Omer TAVERNIER**

geboren te Oudenaarde, de 23 november 1896 en aldaar zeer godvruchtig overleden, de 14 september 1969, gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Wanneer wij nu aan de dierbare overledene denken en wanneer wij ook later haar beeld voor onze ogen zullen blijven zien dan zal het altijd zijn als « de sympathieke verschijning met in de ogen en op de lippen die aanminnige, zachte glimlach ».

Zij is gans haar leven dóór het voorbeeld geweest van ongekunstelde eenvoud en goedheid niet alleen voor haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, maar ook voor haar bloedverwanten en vrienden en voor al de mensen met wie ze in contact kwam.

Geboren en getogen in Oudenaarde uit een gunstig gekende familie heeft zij altijd de goede tradities van het trouwe Oudenaarde in ere gehouden : eerbied voor God en Kerk en priester, leven voor haar gezin, haar man en kinderen, goedhartigheid voor de minder bedeeden, hartelijke omgang met iedereen.

Dierbare Echtgenoot, hard is de slag die U treft, maar uw diepe, rotsvaste geloof zal uw steun zijn. In trouwe genegenheid blijven wij, ook over de dood heen, met mekaar verenigd.

Lieve Kinderen, Kleinkinderen, Bloedverwanten en Vrienden, blijft in liefde en wederzijdse genegenheid

rond Vader en in mijn nagedachtenis verenigd en bidt voor mij.

H. Hart van Jesus, ik stel mijn Betrouwen op U.

O. L. Vrouw van Kerzelare, bid voor mij.

---

De Heer Omer TAVERNIER, ere-apotheker,  
haar echtgenoot ;

Apotheker en Mevrouw Marcel CROMMELYNCK-  
TAVERNIER en kinderen,

De Heer en Mevrouw Prosper SUYS-TAVERNIER en  
kinderen,

De Heer en Mevr. Louis TAVERNIER-DE SAEGHER  
en kinderen,

haar kinderen en kleinkinderen ;

De Families VERWÉE, GERNIERS, TAVERNIER,  
DESMADRYL, DELACAUW en CEUTERICK.

GEVOELIG AAN UW BLIJKEN VAN DEELNEMING

IN HUN ROUW BIEDEN U HUN INNIGSTE DANK.

---

Van Assche Oud.