

†

We bewaren met eerbied,
liefde en dank de herinnering
aan Mevrouw

ELVINA MARIA VERZELE

weduwe van wijlen
de Heer
CYRIEL WIEME

geboren te Huise op 4 januari 1890 en zacht
ontslapen in de Heer te Oudenaarde op 21 maart
1968.

Moeder, ge zijt onverwacht en zacht van ons
heengegaan, eenvoudig en stil zoals heel uw
leven was: gans overgegeven aan God en U
met liefde gevend aan de zware opgave van
elke dag.

Uw talrijke kinderen zijn een levend getuigenis
van uw onversaagde moed en werklust. Hun
opvoeding was uw grote kommer.

Klagen kondt gij niet, gij droegt volhardend
alle last.

Lijden kondt gij, maar het leed van anderen
kondt gij niet zien zonder te helpen.

Moeder uw grote liefde voor de mensen, voor
uw kinderen en voor God, zal de Heer U belonen.
Voor de volledige gave van Uzelf, zult ge Hem
onbeperkt mogen bezitten.

Wij, uw kinderen, zullen uw voorbeeld als erf-
goed bewaren, gij waart onze band. Blijf met
vader waken over ons, opdat we één mogen
blijven, opdat we het geloof in God, dat U zoveel
kracht schonk, ook als voornaamste leidraad
mogen bewaren.

Wij blijven U in onze gebeden gedenken.

De Heer en Mevrouw Julien MOERMAN-WIEME, kinderen en kleinkinderen,
De Heer en Mevrouw Maurits LAMMENS-WIEME en kinderen,
De Heer en Mevrouw Gerard WIEME-VAN DER MEIREN en kinderen,
De Heer en Mevrouw Remi WIEME-VAN DEN HEEDE en kinderen,
Mejuffrouw Julia WIEME,
De Heer en Mevrouw Léon WIEME-EECKHOUT en kind,
Eerwaarde Broeder Cyriel WIEME der Broeders van de Christelijke Scholen,
Eerw. Zuster Maria-Adelarda der Zusters Bernardinnen, in de wereld
Godelieve WIEME,
De Heer en Mevrouw Daniël WIEME-GOEFFERS en kinderen,
Mejuffrouw Henriette WIEME,
De Heer en Mevrouw Frans WIEME-HERREGAT en kinderen,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;
De families WIEME, VINDEVOGEL, VERZELE en SIMOENS;

de bleeckere, wijnendale i oudenaarde

DANKEN U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming in hun rouw.