

†

GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

Arthur Vetsuypens

weduwnaar van Mevrouw

Maria, Alfonsine De Borre

geboren te Delftinge de 18 februari 1883 en er zacht in de Heer ontslapen de 12 november 1965, gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken en de Pauselijke zegen.

• Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en dat Hij mij zal doen verrijzen op 'de laatste dag'. (Ev. St-Jan).

In al zijn eenvoud en zin voor arbeid was de duurzame overledene een verdienstelijk man.

Opgevoed in een talrijk gezin, wist hij wat toewijding en offeren betekende. Zijn levensdoel was zijn liefde voor de anderen door hard en veel te werken; zijn kommer: anderen gelukkig maken, en helpen waar hij kon. Over zijn rijkgevuld leven blikte hij terug met dankbaarheid en fierheid.

Met de vreugden heeft hij ook de pijn en de beproeving gekend. Alles aanvaardde hij gelaten en danktē alwie zijn eenzaamheid en smart kon verzachten. Gelouterd door het lijden, gesterkt door de kracht van zijn geloof, heeft hij zijn schone ziel aan de Schepper teruggeschonken om het loon van de rechtvaardigen te ontvangen. Kalm en rustig wacht hij de dag der Verrijzenis af, biddend voor de zijnen en alwie hem genegen was.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik mag eerlijk getuigen dat gij allen het doel van

mijn leven, van arbeid en zorg, van aandacht en genegenheid waart. Ik dank u ook om de trouwe verkleefdheid en meeleven in de zware dagen van mijn lijden. De Heer zegene en beware u. Met moeder blijven wij met u meeleven en zorgen.

Beste broers, zusters, bloedverwanten en vrienden, op de wereld waren we één door de band van duurzame en onderlinge liefde. Echte familiegeest wordt niet voorgoed uitgeschakeld door de dood. Door ons gebed blijven we aan mekaar denken. Tot weerziens bij de Heer.

Gij allen die in kristelijke deelneming gekomen zijt naar mijn begrafenis, blijft bidden in deze H. Mis totdat Kristus, door Zijn Kruisoffer, me de grootste kracht heeft geschonken.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene, uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken U oprecht :

De families Vetsuypens, De Borre,

De Cock en Van Nieuwenhove.

Uitg. Mevr. C. Miserez, Delftinge