

*En als ik dood ga, huil maar niet;
ik ben niet echt dood, moet je weten
't is maar een lichaam dat ik achterliet;
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.*



Biddend gedenken wij dankbaar

DE HEER

Danny VETSUYPENS

Zoon van Nestor (†) en Paula EEMAN

Geboren te Geraardsbergen op 2 juni 1962
en godvruchtig in het ASZ campus te
Geraardsbergen op 5 mei 2002 overleden,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families

VETSUYPENS en EEMAN

danken U voor de blijken van deelneming
en sympathie hen betuigd.

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield,
vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

Deftinge, 14 mei 2002