

Laat de gedachtenis van Uw vader niet
uitsterven en vergeet hem nooit in uwe
gebeden.



Tot vroom aandenken aan
de heer

Franciscus VETSUYPENS

echtgenoot van
Leontine Van Passenhove

Hij zag het levenslicht te Deftinge op
2 januari 1901 en is overleden te Geraards-
bergen op 28 juni 1984, gesterkt door
de genademiddelen van de H. Kerk.

De families

Vetsuypens, Van Passenhove,
De Cock en Ardeyns
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Hij heeft de goede strijd gestreden, zijn
levensbaan voleind, het geloof bewaard:
moge de rechtvaardige Rechter hem met
liefde ontvangen.

De Vader die ons verlaat, laat het voor-
beeld na van een werkzaam en toegewijd
leven voor zijn gezin.

Wij mogen dan ook in vertrouwen zeggen
en bidden: " Heer, reken mij ten goede
wat ik met een eenvoudig en rechtzinnig
hart heb gedaan voor hen, die mij toe-
vertrouwd waren en hoe ik gedaan heb
wat goed was in uw ogen".

De rechtvaardige sterft vol vertrouwen
op God, die de mens loon naar werken
geven zal.

Beminde echtgenote en kinderen, gij zijt
liefderijk voor mij geweest het leven door.
Ik zeg u dank voor uw onuitputtelijke
goedheid en toewijding in alle omstandig-
heden.

Blijft God vrezen, op Hem vertrouwen, uw
kristelijke plichten vervullen. Laten wij
elkander de hulp geven van onze gebeden,
van onze inzet en van onze blijvende
trouw - zo blijven wij in de goede geest
het best met elkander verenigd.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Onze Lieve Vrouw help ons en richt ons.