

„Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, en Ik zal u opnemen bij Mij”

(Joh. 14, 2-3)



Dankbaar om haar verdienstelijk leven bidden we voor de zielerust van mevrouw

## **Leona VETSUYPENS**

weduwe van de heer

**Marcel De Beck**

geboren te Deftinge op 13 maart 1914 en godvruchtig overleden in het AZ te Gent op 3 januari 1981, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Bestuurslid van de Christen Bond van Gepensioneerden Deftinge.

---

De families Vetsuypens, De Beck, Stevens en Leroy

danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

---

Begrafenisond. Collier - De Taeye - Viane

Terwijl de mensen elkaar wensen uitwisselen van voorspoed, geluk en vreugde en elkaar geschenken aanbieden bij het begin van het nieuwe jaar, is deze in-goede en geliefde vrouw de eeuwige vreugde, het eeuwigdurend geluk binnengetreden. Met het geschenk van een edelmoedig offervaardig hart en een vertrouwvol geloof. Dit geschenk is het mooiste beeld dat 'Leona' ons kon nalaten.

Reeds heel vroeg, als jonge moeder nog, werd zij diep beproefd door het onherstelbaar verlies van haar trouwe echtgenoot, maar steunend en vertrouwend op de Heer heeft zij zich moedig, vol toewijding en kommer ingezet voor het welzijn en de toekomst van haar gezin, waarop zij fier mocht zijn. Het groot geloof dat zij, tot voorbeeld van velen, zo trouw beleefde en waarvan zij iedere zondag openlijk getuigde, gaf haar levensmoed en maakte haar eenvoudig leven groot en offervaardig. Zij was attentievol voor haar familie, gediensstig en blijmoedig voor haar burenen en kennissen. Voor de K.B.G., waarvan zij een gediensstig en opgeruimd bestuurslid was, betekende zij een van de steunpilaren.

Met haar geliefde kinderen, kleinkinderen, broer, zuster en familieleden zijn we hier nu samen om afscheid van haar te nemen en de Heer te danken voor haar verdienstelijk leven. Wij bidden: Heer, ontvang haar welwillend in uw Vaderhuis, schenk haar vergiffenis voor haar menselijke fouten, waarvan ook wij niet vrij te spreken zijn. Geef ons sterkte in de beproeving en kracht om, naar haar voorbeeld, te blijven leven in geloof aan U, in de hoop dat we eens allen met haar het blijvend geluk mogen delen.