

Onze hoop is bij de Heer.



Tot vroom aandenken aan
de heer

NESTOR VETSUYPENS

echtgenoot van mevrouw

Paula Eeman

geboren te Deftinge op 26 mei 1925 en
er overleden op 5 januari 1982, voorzien
van sakramenten in extremis.

De families

Vetsuypens, Eeman,

De Handschutter en Van Damme

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

Wij betreuren het overlijden van een be-
minde zoon, echtgenoot, vader en fami-
lielid.

Wie had kunnen vermoeden dat hij zo
vlug uit ons midden zou worden wegge-
nomen.

Pijnlijk is deze slag neergekomen over
een duurzame echtgenote, ouderende moe-
der en kinderen.

In deze harde omstandigheden bidden wij
" Vader, indien het mogelijk is, laat deze
beproeving aan mij voorbijgaan, nochtans,
niet mijn wil, maar Uw wil geschiede ".

De Kristen weet dat het leven voorbereidt
tot de dood.

Waakt en bidt, want ge kent dag noch
uur. Houdt u gereed, als mensen die
wachten op de terugkomst van hun heer.

(Ev. Matth.)

Beminde echtgenote, moeder, dierbare kin-
deren, familieleden en vrienden, te vroeg
verlaat ik u, maar ik zeg u geen vaarwel.
Laten wij elkander terugvinden in God en
de Kristelijke vervulling van onze plich-
ten - zo blijven wij het best met elkander
verenigd.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.