

Vuur van liefde, eeuwig leven,  
nieuwe aarde is uw naam -  
in uw oord van rust en vrede  
doe mij binnegaan.



Dankbaar gedenken wij  
de heer

**ROGER VETSUYPENS**

echtgenoot van  
Georgette De Roeck

geboren te Deftinge op 22 november  
1929 en godvruchtig overleden te  
Geraardsbergen op 31 oktober 1993,  
gesterkt door het Sakrament der zieken

---

De families Vetsuypens, De Roeck,  
Van Passenhove en Martens  
danken u voor de blijken van medeleven  
in hun rouw en de steun van uw gebed.

Een goede man is ons veel te vroeg  
ontnomen. Roger heeft aan den lijve  
ondervonden hoe broos en kwetsbaar  
ons lichaam is. Het is onvoorstelbaar  
moeilijk dit te aanvaarden vooral als je  
jong bent en in de bloei van je leven.  
Roger heeft een warme huiselijke kring  
gemaakt voor zijn vrouw, kinderen en  
kleinkind. Het regelmatige bezoek aan  
zijn moeder, de huiselijke sfeer, de  
attenties van familie en vrienden be-  
zorgden hem innige tevredenheid en  
voldoening. Vooral in de laatste mo-  
menten van zijn leven was hij dankbaar  
voor de zachte hand van zijn vrouw die  
hem niet losliet. Hij geloofde in de  
voorspraak van de heiligen die ons naar  
de Heer van alle leven voeren.

Heb dank mijn goede vrouw, kinderen  
en kleinkind voor uw goede zorgen.  
Leg mij nu in de handen van De Heer  
en weet dat ik geborgen ben in Gods  
eeuwige vrede.

---

Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-41 17 24  
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054 41.12 67