

God is de stad waarin wij zingend wonen  
waarin wij veilig zijn en leven na de dood..

†

Dankbaar gedenken wij

## **Zuster Anna Veulemans**

Zij werd geboren te Kersbeek-Miskom op  
19 maart 1912.

Zij sprak haar geloften uit op 7 maart 1931  
in de Kongregatie van de zusters van de  
H. Vincentius a Paulo van Deftinge.

Zij ging ons voor naar de eeuwige vreugde  
op 13 juni 1989.

---

Voor uw gebed en medeleven danken U :  
Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur  
De Zustergemeenschap van Deftinge  
De families Veulemans - Van Nerum

Wijs, diep-vroom, intellectueel zeer begaafd,  
bescheiden en goed : zo kenden we Zuster  
Anna. Daarom is het afscheid nemen van  
haar zo onzegglijk pijnlijk.

Als lerares wetenschappen heeft zij aan  
generaties leerlingen haar rijke kennis  
doorgegeven. Les geven was voor haar een  
vreugde gedurende meer dan 40 jaar. Door  
haar eenvoud maakte zij zich zo beminne-  
lijk dat de band met heel wat oud-leerlingen  
nooit verbroken werd.

Ook met haar familie leefde zij innig  
verbonden. Zij was de ziel van elke familie-  
bijeenkomst. Vooral voor wie ziek of lijdend  
was, had ze bijzondere aandacht.

Binnen de kloostergemeenschap was zij de  
rustige, blije, door allen gewaardeerde mede-  
zuster, ten volle religieuze. In haar lijden  
van de laatste weken toonde een stille  
glimlach haar gelovige overgave.

Goede Zuster Anna, U hield enorm van de  
natuur. Nu bomen, bloemen en groen bar-  
sten van leven, nu de zon waar u zo van  
hield haar weelde uitstraalt, ging de hemel  
voor U open. Wij bidden dat U met de  
psalmist mag genieten van een eeuwige  
zomer want

" De bomen van de Heer drinken zich vol,  
de Libanonceders, die Hij heeft geplant,  
waar de vogels zich nestelen ...

God roept U naar zijn vrede en zie ...  
de dag begint.