

Aan uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen, het wordt in een beter veranderd.

Prefatie der overledenen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

AUGUST VEYS

weduwnaar van

EMMA DE FRENNE

geboren te Tiegem, de 11 Mei 1862 en godvruchtig overleden te Nederbrakel, de 18 Mei 1949, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Gelukkig de mens die het uur van zijn dood immer voor ogen heeft, want men sterft niet onvoorbereid, als men altijd met het gedacht leeft dat men sterven zal.

H. Joh. Dam.

Hij was een vrome christen, een man van geloof en ware godsdienstigheid. Zoo lang hij kon gaf hij daarvan aan de zijnen en aan alle mensen het stichtend voorbeeld met de plichten van den christen mens nauwgezet te vervullen: iedere Zondag naar de H. Mis, regelmatig de HH. Sakramenten ontvangen, volhardend dagelijks bidden was zijn verlangen, zijn troost. Zoo liep de leering van den goddelijken Meester door geheel zijn handel en wandel, gelijk een gouden draad door het fijn geweeffel!

Dierbare kinderen, God wil dat ik u verlate! Ik zeg u echter geen eeuwig vaarwel, naar een « Tot blij wederziens in den Hemel! » Hebt allen dank voor de warme genegenheid die gij mij steeds betoond hebt, u vooral mijn Lieve Dochter, die mij in mijn hogen ouden dag zo kinderlijk hebt verzorgd, u in 't bijzonder moet ik bedanken en ik smeek God dat Hij U met gans uw huisgezin hierom zegene! Bidt allen veei voor mijn zielenafenis.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De vier akten, a. u. b.,

R. I. P.

Vandendriessche De Vleeschauwer, Nederbrakel

Heer en Mevrouw Remi VANDECANDELAERE-VEYS, kinderen en kleinkinderen ;

De kinderen van wijlen Jules VEYS-LAFOSSE ;

Heer en Mevrouw Maurice VEYS-JASSOGNE, kinderen en kleinkinderen ;

Heer en Mevrouw Alfons VEYS-VANDECANDELAERE en kinderen ;

Heer en Mevrouw Adolf VEYS-YSEBAERT en kinderen ;

De Familien VEYS, DE FRENNE en RUYSSCHAERT,

BEDANKEN.