

Waakt en bidt want gij weet noch dag, noch uur.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

GASTON VEYS

zoon van wijlen M^r & Mevr. Gustaaf Veyss-Callens,
geboren te Petegem-Oud. op 27 Mei 1900 en aldaar
plots aan de genegeheid zijner geliefden ontrukt
den 21 Mei 1945.

Gelukkig is de mensch die de uur zijner dood voor
oogen heeft en dagelijks zich bereid om te sterven.

Nav. Chris.

Aanvaard, o Heer, onze gebeden voor de ziel van
Uwen dienaar Gaston, opdat, indien hem eenige
vlekken van aardsche besmetting hebben aangekleefd
zij door Uwe barmhertige vergiffenis mogen uitgewischt
worden. Door Kristus onzen Heer. *Off. der overledenen*

Beminde zusters en familieleden, dat de rust waar-
in ik getreden ben, de droefheid verzachte welke gij
bij mijn afsterven gevoeld hebt. Vergeet nooit dat zij
die zich op den Heer vertrouwen, niets te vreezen
hebben.

Ik bewaar de zoete herinnering uwer verkleefdheid.
Gij allen die mij bemind hebt, ik smeek U, vergeet
mij niet in uwe gebeden, opdat de barmhartige God
mij in zijn genade zou mogen ontvangen.

*Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars, maak
de steruenden zalig, verlos de zielen uit het vagevuur.*
(300 d. afl.)

R. I. P.

1878

*Zeer gevoelig om de blijken van
innige deelneming in den rouw*

Mijnheer en Mevrouw Maurice NOTEBAERT-VEYS;

Mejuffer Adrienne VEYS;

Mejuffer Rolande NOTEBAERT;

De familiën VEYS, CALLENS en PLATTEAU;

Danken U hartelijk.