

BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Leo Veys

weduwnaar van **Mevrouw DESMET**

echtgenoot van **Mevrouw Flavie VUYE**

geboren te Etikhove op 3 februari 1884
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 6 november 1966, voorzien van de
HH. Sacramenten der zieken.

Oud-strijder 1914-1918

*Vereerd met het Oorlogskruis met palm,
de Herinneringsmedaille 1914-18,
de Overwinningsmedaille 1914-18,
de Herinneringsmedaille van de Regering
van Z.M. Koning Leopold II en Koning*

Albert I,

*Burgerlijke medaille 2e klas
IJzermedaille*

*Voor uw bliken van deelneming
danken U :*

Mevrouw Leon VEYS, geboren Flavie
VUYE,

De families VEYS - VUYE - VAN GLA-
BEKE - VANDER HAUWAERT.

VANLEVELEDE Leupegem

Met deze man verdwijnt nog een type
uit ons stoer arbeidersvolk. Zijn bestaan
was verbonden met zijn werk.

De wisselvalligheden van het leven
hadden hem tot berusting gebracht. Zijn
tijd bracht hij niet door in onledigheid :
altijd had hij iets te doen. Zichtbaar kon
hij genieten van een poosje rust en een
praatje met vrienden.

Met verlangen zag hij reeds uit naar
het feest van 11 november, waar hij als
oud-strijder steeds graag aanwezig was.
Ook dit jaar zou hij er zeker zijn... He-
laas, de dood heeft het hem verhinderd.

De Heer heeft hem nu tot Zijn feest
geroepen : daar zal hij nu zijn voor al-
tijd, uitrustend van zijn arbeid, bevrijd
van aardse zorg en kommer. Die rust
heeft hij verdiend en wordt hem gegund
door al wie hem kende.

Graag had hij nog eerst de hoogdag
ontvangen maar God had andere plan-
nen : Hij heeft hem zelf genodigd voor
een eeuwig durende ontmoeting.

Dierbare echtgenote, kinderen en vrien-
den : weest mij indachtig in uw gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid !
