

'Kom tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt.  
Ik zal u rust en verlichting schenken' (Mat. 11,28)



Dankbare herinnering aan Mevrouw

## Marie-Louise VEYS

weduwe van de Heer Marcel VERSLUYS

geboren te Avelgem op 3 december 1905  
en godvruchtig overleden te Ronse op 5 mei 1996,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Vroeg of laat : wij moeten het leven afgeven.  
Zo staan wij elke dag aan het begin of het einde  
van een of ander mensenleven. En met de  
seizoenwisseling hopen wij ook een nieuw sei-  
zoen van het leven aan te vatten. Vreugde en ver-  
driet, lukken en mislukken ; het is verweven in  
het menselijk bestaan.

Marie-Louise was een kranige vrouw. Aan de  
zijde van haar kinderen mocht zij na een leven  
van werk en inzet ouder worden. Zolang zij kon  
was zij actief en hulpvaardig voor anderen.

Goede moeder en grootmoeder, dank voor  
alles wat gij voor ons gedaan hebt. Vergiffenis

voor hetgene waar wij u leed heb aangedaan. Wij  
bewaren in ons hart de mooie momenten die we  
samen mochten delen. God zegene en beware u.

Beste familieleden en vrienden, van bij Onze-  
Lieve-Heer zal ik U voor altijd indachtig zijn.

Heer en Mevrouw Carlos VERSLUYS-  
VANDENDRIESSCHE,

Heer Willy VERSLUYS,

Heer en Mevrouw Gerard VERSLUYS-ROOS,

Heer Robert VERSLUYS(†),

Heer Charles VERSLUYS, *haar kinderen;*

Heer en Mevrouw Hendrik VERSLUYS-LEPEZ,

Heer en Mevrouw Erwin VERSLUYS-STOCKMAN,

*haar kleinkinderen;*

De families

VEYS-MESSEEUW en VERSLUYS-OLEVIER,

*danken U voor uw blijken van medeleven.*

---

Rouwdienst Devos. Ronse.