

Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord,  
wijs mij de weg en leid mij veilig voort.  
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet,  
ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

## **Alfons, Eduard VIAENE**

echtgenoot van Mevrouw

**Marie, Magdalena DENRIDDER**

geboren te Eine, op 5 december 1890 en godvruchtig  
overleden te Maarkedal, op 25 februari 1980, versterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de confrerie van de H. Barbara  
en de H. Antonius.

Wanneer iemand zo lange tijd onder ons heeft  
mogen blijven zoals deze man, dan zou men een  
boek kunnen schrijven over zijn leven. Daarin zou-  
den zovele goede en kwade dagen opgetekend  
staan, dagen van vreugde en dagen van verdriet, da-  
gen van blijdschap en dagen van pijn.

En temidden van de wisselvalligheden van het le-  
ven heeft Alfons getracht een goed mens te zijn. Nu  
begeleiden wij hem met onze gebeden naar zijn  
laatste rustplaats. Wij doen dat met gemengde ge-  
voelens, aan de éne kant pijn omdat wij van hem af-  
scheid moeten nemen en aan de andere kant dank-  
baar omdat hij zolang onder ons heeft mogen blijven.  
Voor de kinderen immers is het steeds een genade  
als men zijn ouders zolang bij zich mag hebben.

Heel zijn leven heeft hij gewerkt voor zijn gezin,  
samen met zijn vrouw. Jarenlang hebben zij samen  
van een welverdiende rust mogen genieten. Op het  
einde van zijn leven begonnen de kruisen van de  
oude-dag zwaar te wegen, zodat hij maandenlang  
opgenomen diende te zijn in een hospitaal. En dan  
kwam het einde. Laten wij dan bidden opdat hij mo-  
ge leven bij God.

Dierbare echtgenote, dank voor uw trouwe gene-  
genheid en liefde. Laten wij God danken, want het  
zo lange jaren mogen samenzijn was voor ons reeds  
een geluk. Laat ons nu samenblijven in gebed, de-  
ze liefdeband gaat tot over de dood heen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, zuster en fami-  
lie, dank voor uw genegenheid en medeleven. God  
zegene u allen.

Vergeet mij niet in uw gebed en blijft nu verder  
voor moeder zorgen.

Namis van de confrerie v. d. H. Barbara op zaterdag  
31 mei 1980, te 8 u.

Mw Alfons Viaene-Denridder,

Mr en Mw Gerard De Jaegher-Viaene,  
kinderen en kleinkinderen,

De families Viaene, Voet, Denridder, Thienpont en  
Vindevogel,

danken U voor de bliken  
van kristelijke deelneming.