



ZALIG AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

JULIA VIAENE

geboren te Eine, op 5 juli 1896 en godvruchtig
overleden in het O.-L.-Vrouweziekenhuis
te Oudenaarde, op 15 maart 1989,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Lid van verschillende
christelijke genootschappen.

Vanuit de stille schemering van haar woning is Julia,
na een korte tijd van lijden, de dood ingegaan.

Een stil en bescheiden leven van dienstbaarheid bij
vader en moeder en broers.

Beetje bij beetje eiste de tijd zijn tol en uiteindelijk
kwam zij alleen te staan in dat huis waar zij meer
dan vijftig jaar woonde.

Maar vastberaden leefde zij en plooiden niet voor de
zwaarte van de jaren.

Zij bereikte niet de bekendheid van de mens die
naar buiten leeft, maar vanuit haar onopvallend be-
staan is zij voor vele mensen waardevol geweest en
mee er voor gezorgd dat het hun goed ging in het
leven.

Naast haar familie kende zij goede geburen die,
dank zij hun daadwerkelijke aandacht en zorg, haar
in staat stelden oud te mogen worden in haar huis.

In zo een cirkel van aandachtige zorg en hulpvaar-
dige liefde, daar is God aanwezig.

Zijn droom van gevende liefde wordt vervuld.

Zoals God op deze aarde thuis was in het leven van
Julia, zo zijn wij vandaag zeker, dat zij nu thuis ge-
komen is in dat nieuwe bestaan, dat weggelegd is
voor elke mens die echt in God gelooft.

Vandaag, vanuit dat gevoel van wederzijdse dank-
baarheid en gemeenschappelijk geloof, willen wij
met Julia bidden en iedere dag opnieuw God dan-
ken omdat Hij ons nooit in de steek laat.

Namis : woensdag 19 april 1989 te 19 u.
woensdag 26 april 1989 te 19 u. (H. Barbara)

De familie dankt U voor uw aanwezigheid
en gebeden.

Uitgever R. Verwulgen, Oudenaarde
Begrafenisdienst Allegaert, Oudenaarde