

Zalig zijn de zuiveren van harte want zij zullen
God zien. (Evang)

†
BID VOOR DE ZIEL

van Meijuffer

Yvonne VIDTS

Dochter van wijlen

Frans en Serafine VAN DE PONTSELE

geboren te Delfinge de 18 Maart 1910 en er overle-
den de 25 Maart 1949,
gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Het rijk der hemelen, zo leerde Christus, is als een kostbare parel; men wil al het overige prijsgeven om dien te bemachtigen. Dit Evangeliewoord had zij ten volle begrepen. Voor God, voor den hemel, voor de zielen, heeft zij haar leven geofferd, in een maat van lijdens, die werkelijk met die van den zaligmaker mog vergeleken worden. Alleen van een uitzonderlijk hoogstaand karakter kon de Heer zo iets vragen. Schrande van geest, maar tenger van gezondheid heeft zij haast heel haar leven in de ziekenkamer doorgebracht. Daar wist zij de lange uren te vullen door gebed, vereniging met God en tedere godsvrucht tot Maria. Als een gunst van de heerelmoeder mocht zij ontslapen op het feest van O. L. Vrouw Boedschap.

Naast haar eigen ziel, die zij in immer stijgende onthechting aan den Heer toewijdde, kende ze maar één bezorgdheid: die om haar huisgenoten en familieleden. Zich zelf vergetend gaf zij aan allen raad, genegenheid en vermaning. Hoe kinderlijk dankbaar kon zij wezen voor de zorgen aan haar besteed Van uit den hemel, waar ze bij Vader is heengegaan, zal zij de schutsengel der familie blijven.

Wij danken den Heer om het heerlijk voorbeeld dat zij heeft gegeven. Haar schone ziel ruste thans in den vrede des Heren

.....
Drukk. G. Van de Maaele, Geeraardsbergen.

De familieën VIDTS en VAN DE PONTSELE,

zeer gevoelig aan de genegene blijken
van innige deelname, betoond in hun
pijnlijken rouw, maar vooral getroost
door de vurige gebeden voor de
dierbare afgestorvene

Meijuffer Yvonne VIDTS

danken U van harte