

Heer, herinner U de naam van hem,
die gestorven is.



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Albert VINCKE

weduwnaar van **Mevrouw Zoë DE TEMMERMAN**,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 20 februari
1911 en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Franciscus te Brakel-Oprakel
op 6 augustus 1987, nadat hij de Pauselijke
Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

In de schemering van zijn levensavond is
deze mens overgegaan van tijd naar eeuwig-
heid. Ernst, eenvoud, werklust, geloof en
godsdienstzin kenmerkten zijn leven. Zeer
sterk hield hij eraan elke week in de paro-
chiekerk de eucharistie mee te vieren, ook
al ging dit de laatste tijd niet zonder enige
moeite. Tijdens de week ontwaarde hij God
in de natuur waar hij zoveel van hield en
waarin hij zo gaarne vertoefde. De stilte
en de eenzaamheid van zijn huisje schonken
hem geborgenheid en tevredenheid. Voor zijn
buurtmensen had hij steeds een vriendelijke

groet, een goed woord over.

Bemide familieleden, steeds heb ik op uw
genegenheid en vriendelijkheid mogen reke-
nen. Ik dank er u om. Wilt mij verder blij-
ven gedenken.

Beste buurtmensen, ook u ben ik een dank-
woord verschuldigd om het goede buurtschap
die gij mij geschonken hebt, om uw sterk
meeleven met alles wat er in mijn leven
gebeurde.

« God, herinner U de naam van Albert, want
zijn naam staat geschreven in de palm van
Uw hand. Gij immers zijt een God van men-
sen, zo hebben wij U leren kennen in Jezus,
Uw Zoon, onze Heer, die verzezen is en bij
U leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen ».

De families

VINCKE, DE TEMMERMAN,
VAN DAMME, HOLDERBEKE,

danken U.

Namis : zaterdag 29 augustus om 7 uur.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel