

Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar omgezet in 'n beter, eeuwig leven.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

# ANDRÉ VINCKE

echtgenoot van Mevrouw

**Louise DE ROECK**

geboren te Godveerdegem de 28 augustus 1910 en godvruchtig overleden te Zottegem de 26 april 1965, gesterkt door de H. H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in Articulo Mortis.

Een goed mens is van ons heengegaan. Voorbeeldig echtgenoot en vader voedde hij zijn kinderen op met strengheid in liefdevolle bekommernis om hun welzijn en geluk.

De ziekte die hem trof kende geen genade, maar ze gaf hem de kans zich welbewust voor te bereiden op de beslissende ontmoeting met de Heer van het leven. Biddend is hij er heengegaan, gelukkig om die grote genade in volle bewustzijn het sakrament der zieken en de H. Teerspijs te mogen ontvangen, en zich aldus te kunnen verenigen met Christus, zijn Zaligmaker. Overwinnaar van de dood.

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, ik dank u om uw grote genegenheid en de toewijding waarmee gij voor mij hebt gezorgd. Blijft eensgezind onder elkaar en weest elkaar tot steun en troost in alle omstandigheden van het leven. Gedenk mij in uw gebed en de H. Eucharistieviering, van uit de hemel blijf ik over u allen waken.

Mijn dierbare familieleden en talrijke vrienden, laten wij over het graf heen met elkaar verbonden blijven in het gebed.

Eerwaarde Zusters, hebt dank om uw liefdevolle zorgen. De Heer, in wiens naam gij mij hebt verzorgd, zal er U zeker om lonen.

H. Hart van Jezus, hoop die in U sterven, ontferm U over hem.

Uitg. Raf Cromphaut, Martens-Lierde.

De familiën **VINCKE, DE ROECK,**  
**VAN DEN BOSSCHE, FAINGNAERT,**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

**DANKEN U.**