

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

JEANINE VINCKE

echtgenote van de
Heer Walter DE CLERCQ

geboren te Godveerdegem op 1 februari 1935 en
godvruchtig overleden te Gent op 5 februari 1974
gesterkt door de H. H. Sakramenten der zieken

De heer Walter De Clercq
Mejuffer Leentje De Clercq

De heer Robert Vincke-Broeckaertt
De families Vincke, De Clercq, Broeckaert
en Lucas, danken de bureu, vrienden en
kennissen die door hun woorden van
troost en hulpvaardigheid zo'n grote
steun hebben betekend



Een bloeiende bloem is nu verslenst !
Heer God, wij zijn U onderdanig,
wij aanvaarden uit Uw hand deze harde
beproeving : geef ons de nodige steun
om ze moedig te dragen.

Jeanine was een christelijk mens,
een voorbeeldige echtgenote,
een zorgende moeder. In haar huisgezin
was ze bekommerd om iedereen en om
alles.

Naar zijn eigen getuigenis was zij de
rechterarm van haar vader. Haar werken
en zwoegen heeft ze hoog in aanzien
gebracht bij de Heer.

Dierbare echtgenoot, teergeliefd dochtertje
weest moedig ; ik weet dat ge mij niet
zult vergeten ; denkt eraan dat ik nu met
God over u waak.

Liefste vader, zuster en alle familieleden
offert en bidt voor mij.