

« Heer, reik mij Uw hand
en spreek Uw reddend woord ».



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Jules VINCKE

geboren te St.-Maria-Lierde op 6 septem-
ber 1912 en er overleden op 21 novem-
ber 1979.

Een mensenleven is vol wisselvalligheden.
Na tijden van geluk, na dagen van vreugde
en van werkkraft, komen uren van ontmoediging,
waarin een mens woorden uit het
Klaaglied van Jeremia naspreekt : « Het geluk
bleef verre van mij : wat voorspoed is
wist ik niet meer. Maar ondanks alles prent
ik mij in, en dat geeft mij hoop : « Zonder
einde is Gods genade, onuitputtelijk is zijn
erbarmen ». (Klaagl. 3,17 en 21-23)

Bij het overlijden van deze man komt het
woord van St.-Paulus ons troost brengen :
« Wij hoeven niet te treuren zoals zij die
onze hoop niet delen. Want wij geloven dat
deze mens die ons zo nabij was voor altijd
met de Heer zal samenzijn.

(1 Tim. 4,13 en 14)

Na een leven van arbeiden kwam voor
Jules een zware beproeving onder de vorm
van een ziekte die de mens inkapselt in

zichzelf, en daardoor hem dwingt alle ellen-
de en nood alleen te dragen. Niemand kan
vermoeden welk leed deze man getorst
heeft, en wat er in hem omgegaan is. Al-
leen eerbied voor deze lijdende medemens
was hier passend.

Dierbare familieleden, deze eerbied samen
met uw begrip en medeleven hebt u mij ge-
geven, waarvoor ik u allen zeer dankbaar
ben. Mijn heengaan laat in onze familie wel
een leemte na. Maar als gelovigen weten
wij dat ik ook over het graf heen, door
Kristus met u verbonden blijf. Uw genegen-
heid die ik hier op aarde mocht ondervin-
den, zult u zeker voortzetten in uw gebed
tot mijn zielerust : « Almachtige en barm-
hartige God, voor ons heeft Uw Zoon als
mens willen sterven. Wij vragen dat Uw
dienaar Jules met Hem mag delen in de
overwinning van Zijn verrijzenis. Door Kris-
tus, Uw Zoon en onze Heer ».

De families VINCKE en VAN DAMME,

**zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel