

Zalig zijn zij die de Heer bereid vindt bij zijn komst

**Gedenk in uw vrome gebeden**  
**DE HEER**  
**JULIEN VINCKE**

**echtgenoot van Mevrouw**  
**Urbanie PERSOONS**

geboren te Godveerdegem  
op 14 december 1906 en schielijk  
overleden te Zottegem, op 11 juni 1974,  
gesterkt door de H.H. sacramenten der  
stervenden.

Voor de eer die U hem bracht en de  
moed die U ons toewenste danken U

Mevrouw Julien Vincke  
Heer en Mevr. Willy Vincke-Van Lancker  
Heer en Mevrouw Raphaël Vincke-Prieëls  
Heer en Mevr. Ghislain Vincke-Van Aelst  
Heer en Mevr. Roland Coosemans-Vincke



Vader was een goede vriend en een ijverig man.  
Zijn plots heengaan is een onbegrijpelijk mysterie,  
na een hard werkzaam leven droomde vader van  
rust, vriendschap en huiselijkheid. Nu hij twee jaar  
op rust was, had hij alles wat zijn hart maar  
dromen kon en plots is nu zijn huis te groot  
geworden, nu hij onvoorzien en zo plots uit ons  
midden is weggerukt.

Vader, wij zijn u dankbaar voor al wat gij gedaan  
hebt. Gij waart de eeuwige zwoeger.

Zonder het goed te begrijpen, leggen wij dit  
droeve gebeuren in Gods handen . . . Gij hebt  
steeds zo geleefd dat gij op elk moment bereid  
wilde zijn om voor de Heer te verschijnen.

Liefste echtgenote, kinderen en kleinkinderen,  
gij weet hoe ik van u allen hield en in het hart  
droeg, ik zeg u geen vaarwel maar hoop u allen  
eens weer te zien bij de goede God in de hemel.

Liefste broers, zuster, familie en vrienden,  
bidt voor mij en de mijnen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.