

Ik geloof in de verrijzenis en het leven. Symb.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijneheer

KAMIEL VINCKE

Echtgenoot van Mevrouw

ODILE VAN DAMME

geboren te Hemelveerdegem, den 21 April 1883, en godvruchtig overleden te Sinte Maria-Lierde, den 23 Mei 1945, versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De overledene leidde een rustige en kalme levenswandel. Dat gaf ons die eigenaardige indruk van ernst gepaard met zachte goedheid; uit die inwendige zekerheid putte hij de taaie kracht en bestendigen moed om met bezieling zijn arbeid te verrichten. Daarom was zijn werk hem een bron van vreugde en de gewone manier om zijn leven verdienstig te maken in dienst van zijn huisgezin.

Kamiel was een diep godsdienstig man; steeds bereid om in Gods Naam de slagen van het leven te dragen, en zijn oordeel te meten niet aan dat der menschen maar wel naar de leer van Christus.

Alhoewel het hem pijnlijk viel, zoo kort hem van zijn familie voelen af te scheiden, gaf hij geen enkel teeken van klacht; alleen diep stil en rustig heeft hij de beslissing van den Heer afgewacht met volle kennis in kristelijke gelatenheid.

Troost u, dierbare echtgenoot; ons scheiden is niet eeuwig; bid voor mij. Gij mijn geliefde kinderen, blijft de steun en de troost voor uw moeder; blijft elkander beminnen in kristelijke liefde, niet uit eigen jkzucht. Vergeet nooit het voorbeeld van uwen vader. Bidt voor mij.

Mijn broeder, vaarwel; tot bij den Heer. Ik waak over U allen; vrienden, kennissen, vergeet mij niet in uw gebeden! Hebt dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

Uitg. Lafort. S^{te} Maria-Lierde.

De familieën VINCKE, VAN DAMME,
VAN GROOTENBRULLE en DE LANGE,

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefden
echtgenoot, vader, schoonvader, broeder, schoon-
broeder, oom en neef*

DANKEN U.