

"Al wie leeft en gelooft in Mij, zal in eeuwigheid niet sterven." (Jo.)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Léo Floris VINCKE

echtgenoot van Mevrouw
Anna GOEMAN

geboren te Godveerdegem op 18 april 1908 en
godvruchtig overleden te Bevegem-Zottegem op
8 mei 1975 - Feestdag van O.L. Heer Hemelvaart
na ontvangen te hebben al de Rechten van onze
Moeder de H. Kerk.

Het sterven van een mens die ons dierbaar is,
is altijd weer een pijnlijke gebeurtenis. We voe-
len pas wat iemand voor ons betekent op het
ogenblik dat hij van ons heen is.

Hij was een goed man, diep gelovig; werke-
lijk een kristenmens die leefde voor God en zijn
gezin. Hard heeft hij gewerkt om datgene wat
hij begonnen was te voltooien en daarin is hij
volledig geslaagd. Hij leefde mee met zijn kin-
deren en kleinkinderen. Misschien riep God hem
wel zo vroeg om zijn geluk volledig te maken.

De Heer riep hem op Zijn feest, Zijn opgang
naar Zijn Vader, het feest van Zijn hemelvaart.
En dat is onze troost dat Floris, samen met de

Heer naar de Vader toe is. Misschien begrijpen
wij het niet ten volle, maar terwijl onze parochie
in Oostakker bad voor de intenties van ons al-
len, mocht hij die intenties aanbieden aan O.L.
Vrouw.

Ook al leeft er droefheid vandaag in ons hart,
er is ook een stuk vreugde omdat wij geloven
dat hij verder leeft voor ieder van ons in het
Vaderhuis.

Heb dank, God, om alles wat wij met hem en
door hem zijn geworden.



Mevrouw Leo-Floris VINCKE-Anna GOEMAN,
zijn echtgenote
De heer en mevrouw Josef en Eliane VINCKE-
BAUWENS en kinderen,
De heer en mevrouw Paul en Rita VINCKE-
BAELE en kinderen,
De heer en mevrouw Antoine en Marie-Thérèse
BAELE-VINCKE en kinderen,
De heer en mevrouw Jacky en Godelieve HOL-
DERBEKE-VINCKE,
De heer en mevrouw Paul en Marie-Christine
TRONCQUO-VINCKE en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen
De families VINCKE, GOEMAN, D'HOLLANDER
en VAN CAUWENBERGHE,

danken U van harte voor de blikken
van deelneming en gebeden.

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Godveerdegem