

Heer, op U heb ik mijn hoop gesteld,
ik zal niet ontgoocheld worden.

†

Gedenk in uw gebed
de heer

PAUL VINCKE

echtgenoot van mevrouw
Maria Stevens

geboren te Hemelveerdegem op 2 juli 1913
en er overleden op 14 januari 1987, ge-
sterkt door het Sacrament van de zieken.

Oud-strijder 1940 - 1945

De families Vincke, Stevens,
Mertens en De Lange
danken voor uw blijken van mede-
leven in hun rouw en voor de
steun van uw gebed.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem

Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk man te zijn in woord en daad.

Hij heeft de bomen van het Plein bemind.
Hij kende planten lijk wij mensen kennen.
Hij wist de winden en de oogst.

Mijn vadertje: hij was rechtvaardigheid!
Hij had de goede liefde tot de
still' en ware dingen.

Ik weet hoe zijn gedenken
mij gelijk een lichte wolk behoedt.
Zijn taai werkershanden
hield hij stervend Christus tegemoet.

Naar "Mijn Vadertje" M. Gijzen

Dierbare echtgenote, vele jaren hebben we
samen lief en leed gedeeld. Dank u voor
uw goedheid en talrijke attenties. In gebed
en H. Kommunie blijven we verenigd.
Lieve kinderen en kleinkinderen, dank u
voor uw genegenheid. Wij waren samen
toch zo gelukkig. Ik blijf over u waken.
Beste familie en vrienden, eens zien we
elkander terug.
O. L. Vrouw van Fatima, wij hebben be-
trouwen op U.