



Omdat alleen bij U Heer
Leven en toekomst is
leggen wij in uw handen
het jonge leven van

DE HEER

Rudi VINCKE

zoon van Frans en Yvonne
VINCKE - BAUDISCO

Geboren te Geraardsbergen op
30 augustus 1972 en er
plotseling overleden
op 24 augustus 1995.

De families

VINCKE en BAUDISCO
danken u voor uw deelneming
in hun rouw.

Rudi mocht opgroeien in een gezin waar ouders het vanzelfsprekend vinden om te leven voor het geluk van hun kinderen. Het was er zo goed; ieder kreeg de aandacht en de kansen om intens gelukkig te zijn.

En dan komt het moment om zelf te kiezen en zijn eigen weg te maken. Is het leven een uitdaging, het leven is evenzeer een strijd en weerbarstig. Het was hem te machtig vooral sinds een val met de fiets hem kwetsbaarder had gemaakt. Sindsdien kon hij zo moeilijk tegen de drukte en lawaai en was hij liever in de stilte. Op zijn eigen manier kon hij genieten van de natuur en zijn lievelingsdiertjes. Hij kon dankbaar zijn voor de vele lieve attenties van zijn ouders, broers, zusters en vrienden en was er zo gevoelig voor. Zijn werk als postbode deed hij heel graag, vooral omdat het in zijn eigen omgeving was.

Liefste moeder, beste vader, broers en zusters is het afscheid te zwaar weet dat ik in vrede ben en vrij van alle zorgen.

Blijf vertrouwen op Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en blijf voor mij bidden want uw goedheid trekt mij mee bij de Heer die weet en kent het geloof zoals niemand weet en kent.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50