



Dankbare herinnering aan

DE HEER

**Aimé Vindevogel**

weduwnaar van Mevrouw

MARTHA D'HAENE

Geboren te Wortegem op 27 augustus 1892 en overleden te Deinze in de leeftijd van 101 jaar, op 30 december 1993. Hij werd gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Lid Ziekenzorg Zingem-Huise.

Lid van het Genootschap Sint-Jozef en Pater Damiaan te Leuven.

Pa was de boerenfiguur uit de boeken van Stijn Streuvels. Hij leefde op zijn hoeve mee met het wel en wee van de parochianen, verheugde zich bij het blij klockegegalm en leefde op zijn hoeve mee met de gang der seizoenen. Op gevorderde leeftijd verliet hij zijn hoeve voor zijn jongste zoon Noël, en na het overlijden van zijn dierbare vrouw had hij nog het geluk vele jaren te mogen doorbrengen onder de liefdevolle zorgen van zijn schoondochter Agnes en haar gezin. De goede zorgen van het personeel van «Home Vijvens», zijn kleindochter Lutgarde en nog zoveel anderen, vervulde zijn gelukkige oude dag.

In het rustoord keek hij aan het venster verlangend uit naar de dagelijkse bezoeken van zijn dochter en de vele wandelingen die zij samen deden tussen

de velden waar hij vroeger zo graag vertoefde. Voor elk bezoekje en elk praatje dat hij mocht slaan was hij dankbaar. Iedereen die hem kende herinnert zich wellicht zijn afscheidswaard «ge zijt bedankt».

Pépé, in onze verste herinnering zien wij je door de weide lopen, huiswaarts kerend na het werk op de boerderij. Je nam ons in je armen en speelde met ons, plaagde ons... vol van genegenheid. Door de jaren heen werd jij ouder en wij groeiden op met onze kleine en grote verdrietjes. Altijd was je geïnteresseerd in onze levens en de mensen met wie wij op onze beurt door het leven gingen.

Je kon zo lief zijn tegen onze kleintjes - jouw achterkleinkinderen - en, zo jong als ze nog zijn, ze hielden zoveel van jou. Trots vertelden ze op school dat hun pépé 101 jaar oud was.

Wat ons altijd zal bijblijven zijn jouw wijze woorden. «Probeer overeen te komen, heb elkaar lief». En dat zullen wij proberen, pépé... naar jouw voorbeeld en in jouw gedachtenis.

*je kleinkinderen en achterkleinkinderen*

Paatje, ik ben droevig. Afscheid nemen doet zo'n pijn. Jouw rustgevende wijsheid zal ons altijd bijblijven. Je was een fantastisch mens. Pa, bedankt voor de zoveel mooie dagen die we samen beleefden. Bid voor ons allen daarboven en... doe de groetjes aan ma.

*je dochter Godelieve*

De families Vindevogel-Clauwaert  
D'Haene-Notebaert

danken U om uw medeleven en uw gebed.

Begr. D'Hondt, Oudenaarde

Tel. (055)31 1133

