

Verblijd U, goede knecht, voortaan:
Gij hebt mij trouwe dienst gedaan
In d'allerminste kleinigheid;
Verblijd U in der Eeuwigheid! G. G.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Alfons-Jozef Vindevoghel

weduwenaar van Mevrouw

Elisabeth Janssens

geboren te Elzegem, de 13 april 1877,
en zacht in de Heer ontslapen te Nederbrakel,
de 10 januari 1958, voorzien van de
laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Opgegroeid en opgevoed in een van die diep-kristelijke boerenfamilies, die de trots en de roem van ons Vlaamse Volk uitmaken, was de dierbare overledene de oprechte, vrome, overtuigde kristen gebleven, innig verkleefd aan Onze Moeder de H. Kerk en haar priesters: zijn enige zoon zag hij met fiere blijdschap de trappen van het H. Altaar opklimmen als middelaar tussen God en de mensen; met welke eerbied en genegenheid ontving en bejegende hij de priester in zijn woning! Welke prachtige voorbeelden van godsdienstzin en plichtbesef gaf hij aan de zijnen. Diep gelovig, zonder menselijk opzicht vervulde hij in zich het beeld van de kristelijke rechtschapen man, zoals onze Heilige Boeken hem ons voorstellen. Kostbaar in de ogen van O. L. Heer is de dood der rechtschapenen!

Hij heeft ook lang en veel maar goed geleden, want op het einde van zijn leven kwamen kwelling en leed hem overvallen; maar gelaten aanvaardde hij dat alles uit Gods handen, wel wetende dat wie met Jezus lijdt zich ook eenmaal in Hem verblijdt. Hoe dikwijls hoorden we hem bidden:

« O God en Rechter mijn,
Laat hier op aarde leed en pijn
Mij brandend door de leden varen;
Maar wil, ten jongsten dag, mij sparen! »

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen « Vaert allen wel ende levet scone »! Ik sterf gerust omdat ik weet dat gij allen deugdzaam en vroom zult door het leven gaan. Mijn dierbare dochter en schoonzoon wiens edelmoedige en liefdevolle zorgen ik in mijn oude dag heb mogen ondervinden, U dank ik in het bijzonder en dat God het U lone. Mijn zoon-priester, gedenk mij en moeder zaliger aan het altaar. Bewaart allen mijn aandenken in uw hart en vooral in uw gebed. Tot weerzien bij O. L. Heer en God zegene en beware U allen.

Goedertieren Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b. voor de overledene.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen

Mijnheer Alfons VINDEVOGHEL;

De familiën VINDEVOGHEL, JANSSENS,

GERNIERS en VRIJDAGH,

bedanken U om uw gebed en uw bliken
van diep kristelijk medevoelen.

Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.