

« Duren zal de liefde van God voor allen die zijn verbond bewaren ». (Uit ps. 103)



Uw gebed geleide op zijn tocht naar de eeuwigheid

DE HEER

**Hubert - Jozef VINDEVOGHEL**

echtgenoot van Mevrouw

**JULIA SOLEME,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 30 maart 1916 en godvruchtig overleden in het HH. Hartenziekenhuis te Ninove op 9 mei 1977, nadat hij de pauselijke zegen en de ziekenzalving had ontvangen.

**Oud Burgemeester.**

« Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft blijft hij alleen ». (Joh. 12, 24) Op zijn landbouwbedrijf heeft Hubert deze wet van de graankorrel kunnen vaststellen en bewonderen. Zijn landbouwwerk konfronteerde hem elk seizoen met een sterven dat leven baarde, met een winters-ingeslapen-zijn, dat in het voorjaar met een fris, nieuw leven terugkeert. Hoe wordt de landman toch omgeven met de verrijzenisgedachte, die de Heer zo menigvuldig voorhoudt aan zijn volgelingen.

Bij de dood van deze man denkt men aan de gestorven graankorrel met de vele vruchten :

— een schoon huisgezin met kinderen die naar het voorbeeld van vader mogen opzien, en het als levensbeeld in eigen bestaan kunnen verwerken ;

— een bedrijf dat hij in noeste arbeid, samen met zijn echtgenote, heeft uitgebouwd, en dat hij nu als een helpende hand uit het graf aan de zijnen toereikt ;

— de menslievendheid, het begrip en de dienstvaardigheid die hij voor zoveel mensen heeft opgebracht en die hem nu dankbaar gedenken zullen, voor het goede woord, de wijze raad en de daadwerkelijke hulp die zij mochten ontvangen ;

— bovenal zijn door en door kristelijk leven, dat hij uitte in een waarachtige gebedshouding tijdens de weekendse eucharistieviering, in het voorhouden en beleven van evangelische waarden, in zijn waardering voor kerk en priester.

Dierbare echtgenoot en beminde vader, al te vroeg en te plots gaat gij van ons heen. Wij danken u voor wat gij voor ons geweest zijt en wat gij ons gegeven hebt als mens, als vader, als christen. Wij weten wel dat gij ons allen terug zult zien, maar het is toch met betraande ogen dat wij tot de Heer bidden : « God, betoon uw trouw aan uw dienaar Hubert, die hier op aarde leefde in trouw aan Uw woord. Dankbaar om de geestelijke erfenis die hij ons achterliet, de wijsheid van zijn oordeel, de mildheid van zijn hart en de eenvoud van zijn geloof, vragen wij U : neem hem op in Uw eeuwige vreugde ».

De families VINDEVOGHEL, SOLEME,  
DELBEKE, WALRAEVENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel