

'Onze ziel, als een vogel, kwam vrij  
uit de strik van de vogelvangers.  
De strik brak - en wij, wij ontkwamen.

Onze hulp is in de naam van de Heer,  
maker van hemel en aarde.

*Psalm 124, 7-8*



Onze Vader,  
die in de hemelen zijt,  
bewaar in Uw en onze liefde

## **Jozef Vindevoghel**

**Pastoor - Deken  
Geraardsbergen**

Geboren te Elsegem op 11 december 1918.  
Overleden te Leuven op 5 november 1993,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

Priester gewijd te Gent op 16 april 1944.  
Leraar St.-Catharinacollege Geraardsbergen, 7 augustus 1944.  
Algemeen directeur van de Zusters Bernardinnen en  
aalmoezenier van het hospitaal te Oudenaarde,  
31 augustus 1959.  
Pastoor - Deken van Geraardsbergen, 11 oktober 1969.

De families Vindevoghel en Janssens danken u  
voor uw gebed en blijken van oprecht medeleven.

Onze vriend Jozef keek uit  
naar nog enige jaren van rustiger leven,  
want het moment was gekomen  
dat hij mocht en kon denken aan zijn pensionering.  
Maar met moed en overgave  
heeft hij de laatste maanden van ziekte en pijn aanvaard.

Hij stamde uit het dorp Elsegem  
waar zijn vader op de kasteelhoeve  
een belangrijke functie uitoefende,  
-en altijd bleef hij een warmhartig minnaar  
van zijn geboortestreek.

Hij was een onluidruchtig en toch enthousiast leraar,  
een wijs directeur die attent en bescheiden zijn werk deed,  
een door alle parochianen gewaardeerd pastoor-deken.

Hij was verstandig zonder een zweem van pretentie,  
een vroom priester die trouw bleef  
aan zijn roeping en taak,  
een overtuigd Vlaamsgezinde  
met de vanzelfsprekendheid van de waarachtigen.

Hij wás.

Wij herinneren ons zijn rustige en bedachtzame stem,  
zijn aanstekelijke glimlach,  
zijn bezorgdheid voor allen  
die als leerling, kloosterzuster, gelovige of collega  
zijn pad mochten kruisen.

Hij wilde nooit opvallen, maar liet een diepe indruk na.

Met verdriet en vertrouwen geven wij hem uit handen,  
in de betere handen van de Heer  
die zijn blijdschap was vanaf zijn jeugd.

*Anton van Wilderode*

