

dit weze u een vroom aandenken
en een uitnodiging tot gebed
voor haar eeuwige rust
in de schoot van de vader
in wiens voorzienigheid
ze onvoorwaardelijk heeft geloofd

bewaar in uw hart de dankbare
herinnering aan

**mevrouw
maria vindevoghel**

weduwe van de heer

armand van ongevalle (+ 1970)

zij werd geboren te sint maria-lierde
op 27 februari 1910 en is rustig en
in vertrouwvolle overgave van ons
heengegaan te brakel
op 25 september 1986

voor uw aanwezigheid
voor uw vriendschap
voor uw blijken van medeleven
en voor uw gebed

danken u de families
van ongevalle en vindevoghel

gij zijt in diepe rust...
bij 't schemerlicht der dingen.
gij leeft aan verre kust,
uw glans blijft onberoerd
waar wind noch adem roert
en sterren u omzingen.

gij blijft ons blank geluk
want nimmer kan de tijd
uw lichtend beeld doen tanen.
tot god onz' ziele plukt
en leidt waar gij thans zijt,
bevrijd van 's werelds wanen.

(H. Melen)

*dank je, moeder,
voor je voorbeeld
van bewuste, blijde, gelovige levenshouding.
dank je voor het diepe vertrouwen
dat je ons schonk.
dank je voor je fijne liefde
en nooit aflatende zorg.*

*en dank, heer god,
dat zij onze moeder mocht zijn.*