



Bid voor de zielerust van

de Heer

**Richard, Hubert, Frederik  
VINDEVOGHEL**

echtgenoot van

Mevrouw Julia De Bourdeaud'huy

geboren te Melden op 1 november 1900  
en zacht in de Heer ontslapen te  
Oudenaarde-Melden op 15 juni 1990,  
gesterkt door het H. Oliesel.

---

God, Die al zijn doen en laten  
geschat hebt naar hun juist gewicht;  
laat hem nu als een zalige slapen  
in de eeuwige vrede van Uw licht.

We hebben de dierbare overledene gekend  
als een zeer actief persoon, die tot op hoge  
ouderdom geen rust kende maar dynamisch  
en vol energie onder ons leefde.

Ik dank allen die mij in bezorgdheid hebben  
omringd en steeds hun diensten hebben  
betoond.

Mijn dierbare echtgenote en zusters, moge  
God U belonen om wat U in mijn leven  
geweest zijt. Ik dank U en zeg geen vaarwel;  
we zien elkander weer.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U

---

Mevrouw Vindevoghel-De Bourdeaud'huy  
en familie danken U voor uw medeleven.

De namis heeft plaats in de parochiekerk te  
Melden op zondag 8 juli 1990 om 10 uur.

---

Uitvaartverzorging Vanquickenborne, Wortegem-Petegem  
Drukk. Botteldoorn - Maarkedal.