



BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER  
**EDGAR VANDERDONCKT**

echtgenoot van Mevrouw Céline VANDEN BOSSCHE

EERE SCHOOLHOOFD,

vereerd met de Burgerlijke medalie 1ste Klas 1914-18;  
de Zilveren en Gouden Palmen van de Kroonorde;  
Herinneringsmedalie van het Eeuwfeest en

met het Burgerlijk Kruis van 1ste klas;  
Afgevaardigde van het Nat. Werk voor Oorlogsgeweenen,

geboren te Wannebecq, den 15 September 1882,  
en godvruchtig overleden te Lessen, den 19 Juni 1939.  
Versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden.

Gelukkig die in God gelooven.  
Als zulke wonden 't harte slaan.  
Het is de Vader ginder boven  
Die 't zoo gewild heeft en gedaan.

Hij geeft, en neemt; Hij weet waarom; Hij is de Heer  
't Geloof erkent zijn Hand en buigt aanbeddend neer.  
G.G.

Groot zullen bij den Heer zijn de verdiensten van  
hen die de opvoeding der kinderen verzorgd hebben.  
H. Hier

Die velen onderricht hebben op de wegen der gerecht-  
tigheid zullen schitteren als sterren in alle eeuwigheid.  
Dan. XII. 3.

Talentvolle en ieverige onderwijzer arbeidde hij 35  
jaren aan de opvoeding der jeugd; zorgvolle en eed-  
mordige vader wist hij later nog zijn vroegere leer-  
lingen door wijze raadgevingen te helpen. Het uur  
van rust was geslagen. Doch God had het anders be-  
schikt. Een onverbodelijke ziekte trof hem. — Gelijk  
het goud door het vuur gezuiverd wordt, zoo ook zuiv-  
ert God door het lijden de ziel van den rechtvaardigen;  
maar enkelen zijn er gevonden geweest die de  
gratie verkregen hebben om met zulke verduidzheid  
en gelatenheid de lasten en pijnen hunner ziekte te  
onderstaan.

Heer uw wil geschiede op de aarde als in den He-  
mel!

Duurbare Echtgenoot en teerbemide Kinderen  
wij hebben alle geluk maar ook onze tegenspoenen  
met liede te samen beleefd. Mijn liefde sterft niet  
Hebt dank voor uw goede zorgen.

Vergeet mij niet in uw gebeden. In den Hemel zul-  
len wij later elkander wederzien.

H. Hart van Jesus ik heb betrouwen in U.

De vier akten a.u.b.

500 d. a.