

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Anaïs VION

echtgenote van
de Heer Michel VAN HAESEVELDE,

geboren te Nederbrakel op 11 april 1916 en
godvruchtig overleden te Gent in de kliniek
St.-Vincentius op 1 december 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

In deze adventstijd, waar mensen hoopvol
wachten op de komst van de Heer, stonden
allen met een bang hart te hopen en uit te
kijken opdat Anaïs terug zou mogen keren
bij de levenden. Onze menselijke verwachting
is niet in vervulling mogen gaan, wij hebben
haar moeten afstaan aan de dood. Dat af-
scheid doet ons pijn.

Haar leven was een aaneenschakeling, of
moeten wij zeggen het uit elkaar halen van
een geheel in stukken, opdat de mensen
zouden gevoeld worden. Zovele jaren heeft
zij haar winkel, met liefde en toewijding,
de anderen voorzien van het nodige voedsel.
Haar werk zag ze meer als een roeping, dan
gewoon maar het vervullen van een taak.
Wanneer het werk haar te zwaar viel, kon
zij er zich bij neerleggen. Niet dat het le-
ven alle zin verloren had, maar dat er in
Gods wereld nog zovele mooie dingen te
beleven viel. Ze kon stil zitten in Gods
wijde natuur en daar de vreugde ervaren
van al het mooie en goede om zich heen.

Nu ze bij God is, zal zij zelf niet meer
moeten instaan om het nodige voedsel voor
te bereiden. Zij mag nu aanzitten aan de
maaltijd van de Heer, die Hij bereidt heeft
voor alle mensen die op Hem vertrouwen.

Lieve echtgenoot, vele jaren hebben wij dag
en nacht samen doorgebracht. Wij mochten
de vreugde ervaren om altijd samen te zijn
en samen te werken. Heb dank voor de
vele mooie uren en dagen en ook voor de
zorgen die wij samen met elkaar konden
delen. Nooit voelde ik mij alleen.

Dierbare familie en vrienden. Heb dank voor
de liefde en genegenheid die ik van U allen
mocht ervaren. Blijf mij indachtig, want eens
wordt de droom van elke mens werkelijk-
heid: geborgen te zijn in Gods grote liefde.

De families

VAN HAESEVELDE, VION,
VAN PETEGEM, CAROBEL,

danken U.

Namis: dinsdag 22 december om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel
Rouwleiding A. Marroyen, Brakel