

Heer, herinner U de naam van hem, die gestorven is.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**FLORENT VION**

echtgenoot van Mevrouw  
**RACHEL VAN DAMME**

geboren te Zottegem op 21 oktober 1906 en plotseling overleden te Sint-Maria-Lierde op 19 augustus 1989, gezalfd met de H. Olie "in extremis".

---

De families **VION, VAN DAMME,**  
**VAN DORPE** en **BOGAERT,**

danken U oprecht voor uw gebeden en blijken van christelijke deelneming.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Een echtgenoot, begaan met zijn echtgenote, zovele jaren het leven delend met haar in goede en kwade dagen, begripvol en behulpzaam, een vader, ijverig en werkzaam, bezorgd om en zorgend voor zijn kinderen, dit was de man om wie nu zijn naaststaanden treuren om zijn heengaan uit de wereld.

Een Opa, vol belangstelling voor zijn kleinkinderen, die zijn vreugde en trots waren in zijn oude dag, en met wiens hulp hij gaarne samen werkjes uitvoerde, zo was de man om wie zijn kleinkinderen vandaag bedroefd zijn om zijn dood.

Een man met een hart dat openstond voor de vreugden en het leed van andere mensen, van zulk een man nemen verwanten, vrienden en bekenden afscheid.

Samen bidden wij nu : « Heer, onze God, Gij alleen kent onze dagen. Nu dit leven plots ten einde is, bevelen wij, Heer God, deze mens in Uw handen. Wij bidden U : roep hem ten leven, schenk hem Uw licht en Uw vrede en laat hem delen in Uw onbegrensde vreugde. Door Christus onze Heer.»