

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA, CELINA VION,

weduwe van Mijnheer

PROSPER COPPENS.

Geboren te St Blasius-Boekel, de 30 juli 1876, en er godvruchtig overleden, de 22 februari 1958.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de godvruchtige genootschappen der parochie.

De diepbetreurde overledene was een vrouw van waar geloof, die met stichtende godsvrucht de plichten van een kristen mens trouw kweet.

Met wijsheid en voorzichtigheid heeft zij haar huis bestuurd en haar brood in ledigheid niet geëten. Zij was vooral een goede moeder die ontzag en liefde in het hart harer kinderen wist te prenten. Nooit zal zij bij de haren vergeten geraken want geheel hun leven zullen zij de invloed gevoelen die van haar op hun is uitgegaan.

Het was met een volkomen onderwerping aan de goddelijke wil en met een echt kinderlijk vertrouwen op Maria, haar goede moeder, dat zij in de Heer ontsliep.

Beste kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten vaartwel. Hebt dank voor uw vele blijken van hartelijke genegeheid, op aarde kan ik U niet meer belonen; doch bij de Heer zal ik bidden opdat Hij U zegene. Blijft mij allen gedenken in uw gebeden.

*Om uw gebeden en blijken van deelneming betoond
in deze pijnlijke rouw danken U oprecht*



De familie COPPENS-VION.