



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER

**ALBERT VIVILLE**

geboren te Nederbrakel op 2 juni 1905  
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek  
te Brakel op 20 augustus 1985,  
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Namis op donderdag 26 september om 19.30 u.

---

Wat voor God van tel is bij het beëindigen van een leven is de manier waarop iemand geleefd heeft, en de kracht waarmee hij zich ingezet heeft om de hem toevertrouwde zaak tot een goed einde te brengen.

De dierbare overledene was een goed man, die aan alles de juiste plaats gaf in zijn leven maar aan God de ereplaats. Daarom kon hij zo gerust de komst van de Heer afwachten.

Op minder dan een jaar is Albert zijn broer Jozef gevolgd in de dood, na een leven dat verliep in eenvoud en stiptheid. In het werken was hij nauwgezet, bescheiden en dienstvaardig tegenover familie en bekenden. Schoon en zonder klagen heeft hij zijn ziekte gedragen.

Zonder veel omhaal heeft hij zijn kristelijk geloof beleefd. Zijn plaats in de zondagmis zal onbezet blijven, want deze trouwe kristen is hier niet meer. Wij hebben echter de zekerheid dat voor hem een eeuwige plaats is bereid in de hemel en bidden de Heer dat Hij er hem onverwijld heen geleide als beloning voor zijn schoon leven.

Om uw gebed en medeleven danken U  
de families VIVILLE, MEERSCHAUT.

---

Begravenissen Piteraerents, Tenbosse 24 Brakel  
Drukk. L. De Ruyver - Brakel