

Werken is goed, bidden is beter, lijden is best.
Edw. Poppe.

BID VOOR † DE ZIELERUST
van Mevrouw
CAMILLA VIVILLE

echtgenote van Mijnheer
GUSTAAF VAN DER MEULEN

geboren te St^e Maria-Oudenhove, de 23 October 1887
en godvruchtig overleden te St Martens-Lierde, de
13 Juli 1949, gesterkt door de Troostmiddelen van
onze Moeder de H. Kerk.

Zij was een voorbeeldige kristene vol van
geloof en standvastig in het volbrengen van
haar plichten. In al haar noodwendigheden
en vooral in haar zware en pijnlijke ziekte
nam zij haar toevlucht tot de Heer en was
onderworpen aan de Wil van God.

Wat is de dood?... Het einde van de
arbeid des levens, de beloning onzer beproe-
ving en de kroon van onze strijd. H. J. Chr.

Die de Heer vreest zal troost vinden op
zijn sterfbed. Eccl. I, 13.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ont-
vangt mijn dank voor de zorgen die ik van
uwentwege, vooral in mijn laatste ziekte
genoten heb. Bewaart in uw hart de gedach-
tenis van uw moeder, gedenkt mij dagelijks
in uw gebeden.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in
vrede ruste. Amen. 300 dag. aflat.

Druk. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

Mijnheer Gustaaf VAN DER MEULEN ;
Mijnheer en Mevrouw Leon ROMAN-VAN DER MEULEN ;
Mejuffer Anna VAN DER MEULEN ;
Mijnheer en Mevrouw Gustaaf MINNAERT-VAN DER MEULEN ;
De familiën VIVILLE, VAN DER MEULEN,
BOCKSTAEL en DE SMET,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.