

+

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Coleta, Anna VIVILLE

weduwe van Maurice Van Den Haute,

zij werd geboren te Nederbrakel
op 10 mei 1901 en overleed godvruchtig
in de kliniek Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 9 september 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

Viville, Meerschaut,

Van Den Haute, Scheerlinck,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : donderdag 5 oktober 1989 om 19 u.

Heer God,

geef de eeuwige vreugde aan deze vrouw die
haar leven doorweven zag met tegenslagen,
verdriet en lijden, maar door alles heen
op U vertrouwde en moed zocht.

Een korte tijd geleden werd ze ziek, de
gezondheid ging achteruit en in stilte ging
ze van ons weg.

Laat haar, Heer, na de lange levensreis
voorgoed thuiskomen bij U.

Haar dood bedroefd ons, maar haar ge-
dachtenis zal ons in herinnering blijven.

Lieve Leona en Marcel, ik dank U voor de
goede zorgen waarmee gij mij jaren hebt
omringd. Gij had een plaats voor mij waar
ik mij steeds thuis heb gevoeld.

Moge de Heer uw goedheid overvloedig
belonen.

Dierbare familieleden en vrienden, vaart
wel, eens zien we elkaar weer.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel