

†

Bij de hemelse Vader, blijft zij onze
geliefde Moeder,

MEVROUW

Irma - Marie VIVILLE

weduwe van de Heer
Libert VAN DAELE,

geboren te Nederbrakel op 17 januari 1892 en er
godvruchtig overleden op 17 juli 1967,
gezalfd met het H. Oliesel.

Erelid van de Bond van het H. Hart.

Moeder was schoon en goed als het tot goud
gerijpte graan van deze stralende zomerdagen.
Wij danken God die haar heeft laten opgroeien
en heeft verzorgd in Zijn louterende Liefde om
helemaal een goede moeder te zijn voor ons.

Zo heeft zij gewerkt en gebeden, bemind en
geleden, geleefd en is zij gestorven. Het deed ons
pijn, wanneer wij haar zagen lijden in de vele
harde dagen van haar leven. Zij wilde ons die
pijn besparen. Daarom droeg zij alles stil en zacht
en verborg zij haar diepste lijden onder haar on-
vermoeibare liefde voor ons. Het was voor ons
bijzonder hard, toen zij plots werd gehaald door
de goddelijke Maaier om te worden binnengehaald
in het hemelse Vaderhuis. Maar zo had zijzelf
het gewenst, voor ons.

Voor ons blijft zij nu moeder in de hemel, sa-
men met vader zaliger. Onze dankbare herinnering
aan haar zal ook ons leven naar haar schoonheid
doen groeien tot aan de dag van het eeuwig blijde
weezien. Moeder, wij danken u en vragen u :
blijf wat gij waart voor ons.



De families VIVILLE,
VAN DAELE,
VAN WIJMEERSCH,
DE CUBBER,

danken U voor uw bliken van
kristelijke deelneming.

O. Surdiacourt, Nederbrakel