

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

MEVROUW

**Laura VIVILLE**

echtgenote van de Heer  
**Nestor DE PESSEMIER**

geboren te St. Maria-Oudenhove op 8 mei 1917  
en godvruchtig overleden in het Instituut Jules  
Bordet te Brussel op 22 november 1969, voorzien  
van de HH. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Een goede en werkzame echtgenote en moeder  
werd ons ontnomen. Steeds was ze vol zorg  
voor de anderen zichzelf totaal vergetend. Met  
welk een liefde zorgde zij voor haar ouders en  
voor haar gezin, niettegenstaande lijden en be-  
proevingen haar aandeel zijn geweest. Zo werd  
ons het beste ontnomen dat we op aarde be-  
zitten : onze lieve echtgenote en moeder.

Toch zeggen wij in volle onderwerping :  
"Heer, uw Wil geschiede op aarde zoals in de  
hemel", omdat we weten dat moeder voor haar  
goedheid zal beloond worden. Daarom bidden  
wij dan ook in volle vertrouwen :

"Heer God, betoon uw barmhartigheid aan  
uw overleden dienares en vergeef haar wat  
zij door zwakheid mocht misdreven hebben  
en schenk haar uw eeuwig geluk."

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik dank U  
voor uw diepe genegenheid en stille zorg voor  
mij. Uw smart zal groot zijn, doch troost U :  
want in Gods Licht volg ik U doorheen uw le-  
ven.

Blijf in dankbare herinnering bidden voor  
uw liefdevolle echtgenote en moeder.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn vertrouwen op  
U.

De families VIVILLE, VAN NIEUWENHOVE,  
DE PESSEMIER en ROELS,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken  
van deelneming en danken U.

**Vanderzwalmen, St.-Maria-Oudenhove**