

†

Ons kindje

NELE VIVILLE

hebben we blij begroet
op 22 maart 1981.

Wij geloven
dat het volmaakt geluk,
waarin het opgenomen is
op 19 juni 1981
ons rust en vrede brengt.

Wij danken U, Heer,
om het kindje
dat Gij ons hebt gegeven
en dat enkele maanden
ons vreugde, vrede en ook kommer bracht.
We hadden het zo graag willen
zien groeien en groot worden,
maar het werd ons zo plots ontnomen.
Nu alles is gegeven
staan wij voor U Heer,
die ons mint
en weet...
hoe zeer het doet
als wij gelovend
en opnieuw U dankend zeggen:
„God, 't is goed”.

*André Viville
Rosette Touchaut.*

Haar Vake en Moeke en broerke
danken de kleine Nele.
Zij danken allen die haar kort leventje
met vreugde vulden.

Brakel, 23 juni 1981.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel