

†

Vroom aandenken aan

Mejuffrouw

Paula VIVILLE

Zij werd geboren te Nederbrakel op 15 januari 1910 en overleed plots te Brakel op 6 maart 1989, voorzien van het H. Oliesel « in extremis ».

Lid van de Liberale Bond der Gepensioneerden.

De families Viville, Viville,
Van De Vijver, Coessens,

danken U oprecht voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Namis : dinsdag 28 maart om 19.30 u.

Eenvoud, hartelijkheid, opgeruimdheid en dienstvaardigheid waren haar kenmerkende eigenschappen. Daardoor was zij de vriendin van allen.

Met haar verdwijnt uit onze familie een vrouw met een verbazende werkkraft, beziel met een offervaardige toewijding en een diepe kristelijke overtuiging.

Een vrouw die nooit aan zichzelf dacht, maar steeds aan anderen.

Toch treuten wij niet als zij die geen hoop meer hebben. De dood was immers voor haar de poort naar het betere leven van de hemel.

Lieve zuster en schoonbroer, nichten en neven, vrienden en kennissen tracht mijn voorbeeld en deugden na te volgen opdat ik in u zou kunnen voortleven.

Blijf onderling verenigd in vrede. Eens komt de dag waarop wij elkaar terugvinden om nooit meer te scheiden.

Rouwleiding « Raoul », Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel