

Vreedzaam en eenvoudig leven  
elk ende een het zijn geven  
geeft rust en rijke zegen.

†

LATEN WIJ BIDDEN VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

## **Richard VIVILLE**

echtgenoot van  
Mevrouw Angèle VANDEMENSCHBRUGGE,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 27 juni 1920  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
in het O.-L.-Vrouweziekenhuis op 13 januari 1991,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Lid van de Oudstrijdersbond.

Lid van verscheidene verenigingen.

Een goede vader is een genade van O.-L.-Heer,  
genade die we niet genoeg kunnen waarderen.

Onze dierbare Richard was zulk een goede vader,  
die bekommerd en bezorgd was met het welzijn  
van zijn vrouw en kinderen. Een gelovig man  
weet hoe hij vol tedere liefde zijn trouw moet  
bewaren jegens zijn echtgenote.

Hij weet hoe hij zijn kinderen moet opvoeden,  
zodat ze later kunnen zeggen: vader bij ons  
thuis, dat was de beste en edelste man, die  
door zijn noeste arbeid zijn gezin veel geluk  
schonk.

Gans zijn leven heeft hij zolang hij kon het  
harde werk opgenomen om het dagelijks brood  
te verdienen en het geluk van zijn goede echt-  
genote en kinderen te vermeederen. Hij was  
eenvoudig in zijn omgang en dienstvaardig voor  
zijn medemens.

Nu schenen de rustige jaren voor de deur te  
staan, helaas het mocht niet zijn. Toch was hij  
moedig en content ondanks lasten en lijden.

Gelukkig de mens die zich niet vast klampt  
aan de vergankelijkheid van deze wereld, maar  
getrouw Gods geboden naleeft.

Hoe diep-bedroefd we ook zijn, toch is ons hart  
dankbaar voor wat hij voor ons deed en was.

Beste vrouw, het afscheid is pijnlijk, maar niet  
voor altijd. Ik dank U voor uw liefde en zorg  
voor mij. Ik dank U omdat we altijd lijden en  
vreugde in ons leven hebben gedeeld.

Dierbare kinderen en kleinkinderen gedenkt steeds  
het voorbeeld dat ik U allen heb willen geven,  
een voorbeeld van eenvoud en werkzaamheid.

Ik dank U voor de genegenheid en zorgen.

Blijf de voetstappen van vader en moeder vol-  
gen. Help thans moeder het offer te dragen en  
bid voor mij.

Goede familie, geburen en vele vrienden, ook  
U zeg ik dank. Moge het U goed gaan. Wees  
mij steeds met een gebed indachtig.

H. Hart van Jezus, op U vertrouwd ik.

Voor uw medeleven en gebeden  
danken U :

de families

VIVILLE, VANDEMENSCHBRUGGE,  
VAN NIEUWENHOVE, GOSSYE.

Namis : zondag 3 februari om 10.30 u.

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer - Hoste en zonen, Brakel