

H. Hart van Jezus, zaligheid van die in U hopen,
hoop van die in U sterven, ontferm U onzer.
(Lit. v. h. H. Hart)



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER**

Victor VIVILLE

echtgenoot van Mevrouw Cyrilla BOGAERT

geboren te St-Maria-Oudenhove den 26 Augustus 1905 en zeer godvruchtig overleden te Zottegem den 13 November 1952.

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten en den Pauselijken zegen.

Erelid van den Bond van het H. Hart en lid van andere godvruchtige genootschappen der Parochie.

Bestuurslid van den Openbaren Onderstand.

O wat is het zoet te sterven, wanneer men een standvastige godsvrucht gehad heeft voor het Hart van Hem, die ons moet oordelen...

Er is geen kortere weg om tot de volmaakt-
heid te komen, noch een zekerder middel ter
zaligheid, dan zich te wijden aan dit Goddelijk
Hart.
(Heilige Margareta-Maria).

Wij hebben gebeden en gesmeekt om leven...
De Heer gaf hem het Eeuwig Leven. — « Geef
aan ons dan opbeuring en sterkte, Heer, om
onderworpen aan uw H. Wil, dit zware kruis
te dragen ». Want alleen Gij, Heer, en ons
Christelijk geloof kunnen ons troost verschaffen
en ons in deemoed dit onherstelbaar verlies
doen aanvaarden.

Een trouwe echtgenoot en goede vader wordt
hier weggerukt van zijn vrouw en kinderen die
zijn steun nog zozeer nodig hadden.

Een man van plicht en werkzaamheid, die
van iedereen geacht was omdat hij recht was
in zijn omgang met de mensen en een voor-
beeldig christen.

Dierbare Echtgenote, ik blijf U terzijde staan
in de zorg voor onze kinderen en zij zullen
bidden en werken voor ons gezin.

Dierbare Ouders, Broers, Zusters en Familie,
weest mij allen indachtig in uw gebeden, zo
blijven we verenigd tot we elkaar eens weer-
zien in den hemel.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk
(300 d. afl.)

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)



De Familiën VIVILLE, VAN NIEUWENHOVE,
BOGAERT en MERTENS bedanken voor de blij-
ken van genegenheid hun betoond bij het af-
sterven van Mijnheer VICTOR VIVILLE.

Uitg. J. Eeckhout St-M-Oudenhove