

Dankbare herinnering aan



Mevrouw

Marie-Thérèse

VIJLS

echtgenote van de Heer
Valère VANDEPUTTE

*geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 19 september 1930
en overleden te Oudenaarde op 4 juni 2002,
gesterkt door het gebed van de kerk.*

Lid K.V.L.V. - St.-Kornelis-Horebeke
Lid K.B.G. - St.-Kornelis-Horebeke
Lid K.B.G. - Schorisse

*De namis zal opgedragen worden
op zaterdag 22 juni 2002 om 19 uur
in de parochiekerk te St.-Kornelis-Horebeke.*

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkind en aanverwante families
danken u voor uw medeleven en uw gebed.

Lieve moeder, lieve mémé,

Jarenlang was je de spil van onze familie. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was je in de weer voor iedereen en steeds met zoveel overgave en liefde. Je kon zo gelukkig zijn tussen je familie en kleinkinderen, als je zag dat iedereen gelukkig was. Je opgewektheid en je levenslust waren een zegen voor ons allemaal.

En plots, tweeënhalf jaar geleden sloeg alles om. Je begon te sukkelen met je gezondheid en belandde van de ene zware ziekte in de andere.

En toch, toch bleef er steeds dat optimisme en die ongelooflijke dankbaarheid voor iedereen die langs kwam of je een handje hielp.

Je krachten gleden echter weg, maar toch kon je nog urenlang onze hand vasthouden, tot je ook dit hebt moeten laten gaan.

Moeke, we vergeten je nooit, nooit ...

Mémé, bedankt dat je er altijd voor ons was. We gaan je héél erg missen in zoveel kleine dingen, je glimlach, het fluiten dat je ons leerde, de taarten die je voor ons bakte.

We zullen, samen met pépé, altijd van je blijven houden. Vaarwel, tot later.



Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.