

Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons hart gelijkvormig aan het uwe.

† BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALOIS EDUARDUS VLAMINCK

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE BELEYR

geboren te Kemzeke de 27 September 1877, en
aldaar godvruchtig overleden de 19 Maart 1957.

Gesterkt door de laatste H H. Sacramenten

Hij was lid van de Boerengilde van Kemzeke,

Bestendige vrede huist bij de nederigen. - Sluit u aan bij de nederigen en eenvoudigen, bij hen, die godvruchtig en eenvoudig leven ; en handel over hetgeen tot stichting dient. (Th van Kempen)

Het leven van deze dierbare overledene verdient ons aller bewondering om zijn trouw aan het geloof, zijn liefdevolle toewijding jegens zijn gezin en zijn volkomen verduuldig lijden. Na een lang en droevig ziekbed is hij nu daar waar hij het beter zal hebben dan de dagen hier op aarde doorgebracht.

Hij verrichte moedig zijn taak, en liet zijn last en kommer gedragen worden door het gebed van zijn offerende handen, zodat hij de zijnen stichtte en hun levensbaan richtte naar het land waar de Heer een eeuwig Vredekonink is.

Moge hij in vreugde de vruchten oogsten van wat hij op zijn levensakker zaaide.

Duurbare ECHTGENOTE, Kinderen en Kleinkinderen, vader werd opgeroepen en is gegaan. Gelukkige jaren heeft hij, zelfs in zijn last, gekend omdat gij met uw tederheid hem het harde van het bestaan hebt verzacht. Ik dank u, en bid God dat Hij u zegene.

Duurbare Bloedverwanten en Familieleden, ik stel mijn betrouwen op u, blijft mij indachtig in uw gebeden. Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. af



VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING
IN ROUW EN GEBEDEN,
DANKEN U VAN HARTE :
DE FAMILIEN VLAMINCK EN
DE BELEYR

Drukh. C. De Cock Koster - Orgelist Kemzeke